

*Medische zorg is
geen zorg als hij
opgedrongen is*

ABORTUSPIL

Vrouwenpesterij

„Abortuszorg is meer dan het toedienen van medicatie”, citeerde NRC VVD-kamerlid Sophie Hermans (*Abortuspil niet naar buitenland*, 9/4). Ze verzette zich ermee tegen de initiatiefnota van GroenLinks-PvdA om vrouwen uit vrouwvijandige landen een haastige reis te besparen. En dit louter om een pil te slikken onder fysiek toezicht van een Nederlandse arts. Pillen slikken kan een mens echter zelf, en elke vrouw weet wel raad met een eventuele forse menstruatie als gevolg ervan. Wil ze zich door iemand laten bijstaan, dan liefst door een zelfgekozen persoon. Ook de WHO maakt daarom in alle talen duidelijk dat er tot de tiende week na een ongewenste bevruchting geen dokter nodig is bij medicamenteus ongedaan maken daarvan. De huidige Tweede Kamer weet het daarentegen beter en accepteert zelfs het compromis van online doktersbegeleiding niet. Dat dit een overweldigende betutteling van niet-patiënten is, lijkt ook aan de PVV voorbij te gaan, terwijl die partij het woord betutteling anders te pas en te onpas gebruikt. In dit geval schuilt de anti-liberale bemoeizucht in het woord ‘zorg’ zowel als de term ‘abortus’. Medische zorg is geen zorg als hij opgedrongen is. Abortus is daarnaast een veel te moreel beladen term voor zo’n ‘ontvruchting’ kort na een bevruchting. Het afwijzen van deze initiatiefnota is dus pure vrouwenpesterij - als vanouds weer onder het mom van bezorgdheid om de vrouw met haar veronderstelde emotionele kwetsbaarheid.

Trudy Dehue auteur van *Ei, foetus, baby*